

# “Opdat wij nooit vergeten”

[Historie & Heden](#) | [Gevangenen & Gijzelaars](#) | [Media](#) | [Activiteiten](#) | [Nieuws](#) | [Vriendenkring](#) | [Contact](#)



## Exposities:

**Englandspiel – permanente expositie**  
01-03-17 / 12:00 tot 23-10-19 / 17:00

**Gegijzeld voor de vrijheid**  
augustus 23 / 00:00 tot november 9 / 00:00

**Provinciehuis:  
Gegijzeld voor de vrijheid**  
oktober 23 / 00:00 tot november 9 / 00:00

[Bekijk alle evenementen](#)



## Indrukwekkende rondleiding

Wij, fietsgroep “Vrouwen van toen”, hadden op 5 juli een rondleiding en waren na afloop hiervan allemaal erg onder de indruk van alles wat hier in de oorlog heeft plaatsgevonden.

[Meer nieuws](#)



## Historie & Heden

De ‘Gedenkplaats Haaren’ is gevestigd in het gebouw van het vroegere ‘Groot Seminarie ‘s Hertogenbosch’, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog, van 1941 tot 1944, daadwerkelijk de ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’ was ondergebracht!

[Meer over Historie & Heden](#)



## Gevangen & Gijzelaars

In de ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Haaren’ werden verschillende groepen gevangenen gehouden, totaal ongeveer 4100 mensen!

[Meer over Gevangenen & Gijzelaars](#)



## Foto, boeken, museum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

[Meer over Foto, boeken, museum](#)



## Activiteiten

Tijdens onze openingsuren kunt u gewoon vrijblijvend binnenlopen. Op de eerste plaats ervaart u bij zo'n bezoek aan de ‘Gedenkplaats Haaren’ de rustgevende sfeer van het monumentale oude gebouw, met allerlei informatie over de oorlog en de gevangenen.

[Meer over Activiteiten](#)



## Vriendenkring

De ‘Stichting Vriendenkring Haaren 40-45’ is de organisator van ‘Gedenkplaats Haaren’. Onze vrijwilligers werken al ruim 15 jaar met hart en ziel om de herinneringen aan de bewoners en slachtoffers van de ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’ levend te houden.

[Meer over Stichting Vriendenkring](#)

# “Opdat wij nooit vergeten”

[Historie & Heden](#)

[Gevangenen & Gijzelaars](#)

[Media](#)

[Activiteiten](#)

[Nieuws](#)

[Vriendenkring](#)

[Contact](#)



## Gevangen

Op 8 september 1941 werd het 'Groot Seminarie Haaren' door de Duitse bezetter gevorderd, waarna op 13 september alle priester studenten al waren vertrokken, met mede nemen van al het meubilair en andere inventaris.

Vanaf die dag werden de gebouwen en het grote park gebruikt door de Duitse Sicherheitsdienst (SD).

In de 'Polizeigefängnis und Untersuchungs Gefängnis Haaren' werden verschillende groepen gevangenen gehouden, totaal ongeveer 4100 mensen!

[Uitgebreide info](#)

### Amersfoorters

De 'Amersfoorters' zijn gevangenen die in Kamp Amersfoort persoonlijk uitgezocht werden om samen met de Duitsers 'Lager Haaren' draaiende te krijgen voor haar nieuwe bewoners. Op 15 november 1941 komt de eerste groep van 54 mannen aan in vrachtwagens, via de Poort der Zuchten (ingang rijksweg). Direct na binnenkomst kregen ze een kamer en een taak toebedeeld en konden ze meteen aan de slag, want een dag later al kwamen de eerste 'echte' gevangenen van Kamp Haaren, de Indische Gijzelaars.

Op 7 november 1942 arriveerden nog eens ca. 45 Amersfoorters extra.

[Uitgebreide info](#)

### Indische gijzelaars

Deze groep bestond uit ca. 400 mensen die vastgezet werden als represaille voor de internering (door de Nederlandse regering) van Duitsers in Nederlands Oost Indië (Indonesië).

Grofweg zijn deze gijzelaars in drie groepen te delen:

1. Opgepakt op 19 juli 1940: verlofgangers die in Nederlands Indië geboren waren en Nederlanders die daar werkzaam waren.
2. Opgepakt op 7 oktober 1940: mensen uit diverse lagen van de bevolking, die verder niets met Nederlands-Indië te maken hadden.
3. Willekeurige mensen die nu en dan in Haaren en Sint-Michiëlsgestel aan deze groep werden toegevoegd.

De gevangenen van groep 1 en 2 hadden een relatief zware tijd in Buchenwald gehad, voordat ze in Haaren kwamen! Op 11 mei 1942 werden de 'Indische gijzelaars' overgebracht naar Beekvliet in St. Michielsgestel.

[Uitgebreide info](#)



### Preventieve gijzelaars

Om het groeiende verzet tegen de bezetter te breken besloten de Duitsers belangrijke personen te interneren, die met hun leven voor deze verzetsdaden borg moesten staan. Dit waren de 'Präventiv Geiseln' ofwel de antiverzet-gijzelaars.

L.J.-1 Op 13 juli 1942 werden 800 personen geïnterneerd in het 'Kamp Haaren'. Een aantal van hen werd weer vrijgelaten wegens vergissingen, leeftijd of pro-Duitse sympathieën, ongeveer 640 gijzelaars bleven echter gevangeni. Veel van deze gijzelaars bekleedden vooraanstaande posities in de Nederlandse maatschappij, zoals leidende functionarissen in de industrie, handel en de politiek, vrije beroepsbeoefenaars, geestelijken etc. Af en toe werden er enkelen vrijgelaten.

Op 6 november 1942 werd een groep van 197 personen overgebracht naar Beekvliet en op 17 december 1942 werden nog eens 109 gijzelaars vrijgelaten. De overgebleven gijzelaars werden op 11 januari 1943 overgebracht naar Beekvliet, waarna Kamp Haaren geen 'preventieve gijzelaars' meer had.

[Uitgebreide info](#)

### OD gevangenen

Na de capitulatie in mei 1940 werden de militairen van het Nederlandse



## Openingstijden

- Op afspraak: dagelijks voor groepen vanaf 10 personen, behalve op onze open dagen, zie hieronder
- Zonder afspraak: van april t/m oktober elke zondag van 13.00 – 17.00 uur, behalve 1e paas- en 1e pinksterdag  
2e paasdag  
2e pinksterdag  
eerste woensdag van de maand van 10.00 – 16.00 uur



### Contact

Secretaris:	Jo Latijhouwers	gedenkplaats-haaren@gmail.com	06 5118 5791
Rondleiding:	Cees van Roessel	ceesvanroessel@planet.nl	06 8333 3766
Onderzoek:	Henk van Helvert Rob Esmeyer	henk@hetnet.nl robesmeyer@gmail.com	06 4668 7419 0411 621 336
Educatie:	Cees van Roessel Piet Verwijmeren	ceesvanroessel@planet.nl paverwijmeren@hotmail.com	06 8333 3766 06 2945 8025
Public relations:	Lies Pijnenburg Piet Verwijmeren	pr@gedenkplaats-haaren.nl paverwijmeren@hotmail.com	06 2212 4698 06 2945 8025
Vrienden:	Lies Pijnenburg	vriend@gedenkplaats-haaren.nl	06 2212 4698
Algemeen:		info@gedenkplaats-haaren.nl	

### Adres

Landgoed Haarendael, Raamse Akkers 15, Haaren

### Brief

Gedenkplaats Haaren 40 – 45, Raamse Akkers 15, 5076 PC Haaren